



Klasmorgen en laatste nieuws

Woensdagmorgen 12 juli van 10 – 12 uur wordt er weer geklust op ***Ter Navolging*** aan de Lingedijk. Op het programma staat o.a.

- *Grafperken schoonmaken (onkruid)*
- *Na schoonmaak het fijne grind vervangen door grover grind*
- *Lakken van hekwerk*
- *Het waar nodig vastzetten van de Hedera aan het hek rond Ter Navolging*
- *Schoonmaken van het informatiebord*
- *En tal van andere 'kleinere klussen'*

Op Ter Navolging staan nog 4 grotere grafmonumenten voor herstel op het programma: Blom, van Lidth de Jeude (zerken uit de 16^e eeuw die oorspronkelijk in de St. Maartenskerk lagen), Spiering, en Hoogendijk van Domselaar. De eerste twee hersteld vanuit de stichting, de laatste twee vanuit 'rechthebbenden'. Het is de opzet deze operatie in 2018 afgerond te hebben, het jaar waarin onze stichting 20 jaar bestaat.

Onze vrijwilligers Rick en Mariken hebben met hun vaste hand weer op meerdere grafmonumenten teksten zichtbaar gemaakt. Een uiterst zorgvuldig werk dat door hen vakbekwaam wordt gerealiseerd!

Onlangs kwamen wij op Ter Navolging toevallig in contact met nabestaanden van verschillende op Ter Navolging begraven personen. Het betreft personen die daar al vele decennia geleden, 1940 en 1962, ter aarde werden besteld. Nog steeds worden de betreffende graven, net veel andere, met enige regelmaat bezocht.

Het resultaat van deze ontmoetingen is dat wij nu een 'gezicht kunnen geven' aan enkele personen die tot dan toe slechts een naam waren zonder achtergrond.

Wij houden ons zeer aanbevolen voor foto's en andere informatie over personen die nu alleen maar 'een naam' zijn.

Op Ter Navolging zijn de komende tijd nog enkele beelden te zien van Michiel van Luijn en Rob Maingay en tijdens Open Monumentendag zal de Schola Cantorum Tiel o.l.v. Frits Hendrich er optreden.

*Zoals bekend zijn wij ook betrokken bij de **Joodse Begraafplaats** in Tiel. Op **10 september a.s.**, Open Monumentendag 2017, zal op enkele van '**Aanpak**' van Rob Herkströter in bruikleen ontvangen panelen de eerste rijke oogst kunnen worden getoond van de speurtocht in diverse (o.a. Amsterdamse) archieven naar informatie over het levendige Joodse leven in Tiel van weleer. Dan wordt zowel op Ter Navolging als op de Joodse Begraafplaats aan tal van mensen 'een gezicht zijn gegeven'.*

Na september 2017 zal, als alles volgens plan verloopt, het metaheerhuisje tot in het voorjaar 2018 een forse bouwkundige onderhoudsbeurt ondergaan. Vervolgens zal er, in samenwerking met o.a. Aanpak, het Joods Historisch Museum, Flipje- en Streekmuseum Tiel, het RAR en tal van particulieren, een semipermanente tentoonstelling worden ingericht met enkele honderden kopieën van foto's en documenten.

*Inmiddels is het oorspronkelijk uit de Tielse Synagoge afkomstige fonteintje door onze vrijwilligers Gerard, Raymond en vrienden met Michiel van '**Van Luijn Natuursteen**' weer tot één geheel gemaakt en op een voetstuk geplaatst. het oorspronkelijk uit het metaheerhuisje afkomstige*

Overigens ook hierbij weer een op te lossen vraagstuk: volgens enkele bronnen dateert het uit begin 19^e eeuw maar in het NIW (Nieuw Israëlitisch Weekblad in 1928) is het een 17^e eeuws fonteintje. Het vraagstuk is inmiddels ter oplossing bij deskundigen gelegd!

Wellicht tot woensdag a.s. en anders graag tot 10 september a.s.!

Voor meer informatie: info@ternavolgingtiel.nl

Ook uw financiële steun is meer dan welkom op **NL15 ABNA 050 763 5434**.

Onze Stichting heeft de Culturele ANBI status

Voor donateurs van culturele ANBI's geldt een extra giftenaftrek:

Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting **1,25 keer** het bedrag van de gift aftrekken.

Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen **1,5 keer** het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.